



Willem II'er Bert van Ierland
loopt juichend weg na weer een
doelpunt van zijn ploeg tegen
het dappere Groene Ster. FOTO
ARCHIEF WILLEM II

Extra politie tegen inbraak

Jo Boosten was bijna zeven jaar oud toen hij met zijn vader de bekerfinale tussen zijn Groene Ster en Willem II bijwoonde. „Op wat vrouwen, meisjes en baby's na was Heerlerheide die dag uitgestorven. Politieagenten fietsten door het dorp om inbraken te voorkomen”, vertelt Boosten, die in de vrachtwagen van één van de vele Heerlerheidense eierboeren naar Eindhoven ging. „Fruïtkisten eruit, bank erin en er was plek voor 25 man. Van papier hadden we sjaals en vlaggetjes gemaakt.” Dat het elftal vol mijnwerkers – die één keer per week trinden, vooraf steeds het gras maaiden en als douche een kommetje koud water hadden – kansloos verloor, derde niemand. „Voor ons voelde het als een eerste plek”, aldus de Groene Ster-dino, die van tactiek destijds nog weinig verstand had, maar wel zag dat Evert Grifhorst (een in Limburg ondergedoken joodse jongen uit Amsterdam, die zo moedig was gewoon te gaan voetballen en desondanks nooit werd opgepakt) de grote uitblinker was. „Een begenadigd voetballer. In de voorrondes van de beker trok Groene Ster mede door hem steeds zo'n 10.000 toeschouwers, die een kwartje betaalden voor een plek op één van de door de mijnwerkers gebouwde tribunes. Het was een mooie tijd.”

Zuurtje, brood en spek

Groene Ster is de enige Limburgse amateurclub in de KNVB-beker.

De hoofdklasser uit Heerlerheide haalde in 1944 de finale tegen Willem II. Dat was in vele opzichten een bijzondere wedstrijd.

HEERLEN
DOOR NICK BRULS

Het *Volk*, het dagblad voor de arbeiderspartij, spreekt daags na de bekerfinale van 1944 tussen Groene Ster en Willem II van een 'Limburgse invasie' in Eindhoven. 4000 supporters reizen de ploeg achterna, de meesten per trein. Al in de ochtend zetten de voetballers en hun familie koers richting Brabant, met koffers en karbiezen (grote tassen) vol groene mutsjes, strohoeden en proviand. De meereizende verslaggever van *Het Volk*, zittend in de coupé van de rechtsback, wordt verwend. Hij krijgt, zo schrijft hij, eerst twee zuurtjes, daarna een broodje kaas en een broodje ei, dan drie *hoestballetjes* en tot slot een snee roggebrood met spek.

Recordboeken

De stemming zit er goed in. Niemand weet dan dat deze bekerfinale – op verzoek van Groene Ster een half uur vervroegd, zodat de trein terug van 16.00 uur gehaald kan worden – de recordboeken in zal gaan. Het wordt 9-2 voor de Tilburgers. Nooit was een eindstrijd om de landelijke beker zo doelpuntrijsk. En

KNVB BEKER GROENE STER

dan te bedenken dat Groene Ster bijna zelf die finale verspeelde. Voorafgaand aan de halve finale tegen LSC uit Sneek een week eerder in Nijmegen, nemen de Heerlenaren een groot risico. Het lijkt de spelers 'welleuk' om midden in oorlogstijd een geintje uit te halen met Duitse officieren die in hetzelfde hotel verblijven en prostituees op bezoek hebben. Ze gieten de Duitse laarzen voor de kamerdeuren vol water. De grapjassen uit Limburg ontspringen de dans en na een 2-1 overwinning op LSC wacht Willem II. De kenners laten er in de voorbeschouwingen geen misverstand over bestaan: Groene Ster is kansloos tegen de Tilburgers. Beide ploegen beschikken over een gezonde portie geestdrift, snelheid en 'een keihard moreel', alleen kan Willem II ook nog een beetje voetballen. Groene Ster speelt zonder ster op de borst. Dat ligt gevoelig in de tijd van Jodenvervolging. De Limburgers nemen in Eindhoven brutaal de leiding via een punter van Ben Haas en halverwege is de stand gelijk. Wat er in de rust precies is gebeurd is nooit

opgehelderd, maar in de tweede helft heeft Groene Ster geen schijn van kans tegen het één klasse hoger spelende Willem II, dat uitloopt naar 6-1. Toon Klamerek doet met 'een prachtschot' nog wat terug, maar uiteindelijk wordt het dus 9-2.

Dikke huismoeders

Bondsvoorzitter Karel Lotsy -die zich naar verluidt graag omringde met NSB'ers en SS'ers- reikt de bokaal uit en houdt een 'hartelijke toespraak', waarin hij de hoop uitspreekt dat 'het zuiden' ook in de toekomst tot dit soort prestaties in staat zou zijn. Want dat is deze finale tussen Groene Ster en Willem II: een overwinning van het hard werkende zuiden met zijn geestdrift, energie en vlijt op het technisch veel begaafdere westen. Op de terugreis naar Limburg smaakt het eten niet meer. De journalist van *Het Volk* signaleert dat een aantal 'dikke huismoeders' zelfs met overgebleven roggebrood met spek thuiskomt. De zo mooi groen beschilderde hoofddekseis zijn achtergelaten op de Eindhovense tribune. Bij honderden.

Groene Ster-TEC
Eerste ronde KNVB-beker
Vanavond, 19.45 uur